



Nieuwsbrief

Birkelund camping
 Rinie og Franka van der Pluijm
 3577 Hovet i Hallingdal
www.birkelund-camping.com
informasjon@birkelund-camping.com

Gras- en camperperikelen en andere zaken

Half augustus besloten we om de stap te wagen en opdracht te geven voor het vervangen van de grasmat op een gedeelte van de camping. Helaas kregen we op 1 september het bericht dat de hovenier die het gras zou komen vervangen niet kon komen vanwege een kapotte graafmachine en onderdelen die zeker deze winter niet meer zouden komen. Een vreemde zaak maar waarschijnlijk is het weer een gevalletje van een verkeerde, te lage, prijsberekening. Na deze mededeling hebben we besloten om er dan zelf maar iets aan te gaan doen. Met 22 m³ zwarte grond en, om te beginnen, 12 kg graszaad hebben we een begin gemaakt met nieuw gras. Omdat het met de verkoop van de camper niet wil lukken besloten we in augustus om de camper op te gaan halen en voor 2011 te gaan verhuren op de camping. Op 20 augustus is Rinie naar Horten gereden om daar Marcel, de man van Gerda die sinds begin juli met haar kinderen in Hovet woont, op te halen. Samen met Marcel is Rinie naar Våle gereden om de camper daar bij het caravanbedrijf te gaan halen. Marcel is met de Nissan teruggereeden naar Hovet en Rinie met de camper. Verder heeft Rinie in augustus een nieuw huisje over de waterbron gebouwd, we hebben het zwembad opgeruimd en we zijn volop bezig met nieuwe plannen voor 2011. Op 28 augustus werd het bestelde hout gebracht en kon Rinie met hulp van Robin, Joren en Franka het hout naar het houthok sjouwen



Het weer in Hovet:

In augustus viel de regen op sommige dagen met bakken uit de lucht. Het was steeds een dag of drie mooi zonnig weer en als het dan overal opgedroogd was dan viel er in 24 uur tijd tussen 20 en 35 mm regen en was het overal weer flink nat.

De laagste temperatuur bij Geilo Målestasjon (772 moh) werd gemeten op 30 augustus : 1,1°, de hoogste temperatuur was op 8 augustus: 22,4°. De gemiddelde temperatuur was 0,9° hoger dan het langjarig gemiddelde. De hoeveelheid neerslag was veel meer dan normaal: 124 mm tegen normaal 72 mm.

Kijk op www.birkelund-camping.com/Birkelund_camera_nl.htm of <http://full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150> voor het actuele weer.

De boekjes met wandelingen, fietsroutes en autoroutes kunnen bij ons in de kiosk worden gekocht en de boekjes zijn ook te bestellen. Op de website van de camping hebben we een pagina gemaakt met de gegevens voor het bestellen van de boekjes :

www.birkelund-camping.com/Route_nl.htm . De boekjes worden in een PDF-file naar de besteller gemaild.



Webcam Birkelund camping live!

Er zijn nu op onze website live beelden van de camping te bekijken. Het is ook mogelijk om met een, bij ons op te vragen, gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen en de camera te besturen. Zo kunt u een groot gedeelte van de camping bekijken. Kijk op www.birkelund-camping.com/Birkelund_camera_nl.htm om door te klikken naar de live beelden.



Nog meer bezoek in augustus.....

Eind juli kwamen Jo en Karen bij ons terug van hun rondreis door Noorwegen, op 1 augustus kwamen Liesbeth en Ad bij ons aan en op 2 augustus volgden Cia en Jan. Het was gezellig druk en we hebben samen veel gelachen en bijgepraat. In augustus kregen we ook bezoek van een oud-collega van Franka. Franka heeft tussen ongeveer 1975 en 1979 met deze collega de afdeling verzekeringen van de Rabobank in Haaren bemand. Het was een super leuk bezoekje van Jacques en Carla want we hadden elkaar al héél lang niet gezien. Ook kwamen "oude" en "nieuwe" gasten onze camping bezoeken. Op 25 augustus werd het lijstje met verschillende nationaliteiten uitgebreid naar 33 door het bezoek van 4 tentkampeerders uit Uruguay.



Ragbag

De verkoop van de Ragbags gaat uitstekend. Na de verkoop van 6 Delhi schouderassen, 4 Calcutta schouderassen en 6 Delhi portemonnees konden we begin augustus een tweede bestelling bij Ragbag plaatsen.

Deze bestelling bestond uit 6 Delhi schouderassen en 12 Calcutta mobile bags. We verkochten de Ragbag aan mensen uit allerlei landen, maar er kwam ook een Noorse mevrouw uit Geilo om een Ragbag als kado voor haar dochter te kopen.