



# Nieuwsbrief

Birkelund camping  
Rinie og Franka van der Pluijm  
3577 Hovet i Hallingdal  
[www.birkelund-camping.com](http://www.birkelund-camping.com)  
[informasjon@birkelund-camping.com](mailto:informasjon@birkelund-camping.com)

[www.reis-door-noorwegen.nl](http://www.reis-door-noorwegen.nl)  
[www.reis-door-zweden.nl](http://www.reis-door-zweden.nl)  
[www.reis-door-finland.nl](http://www.reis-door-finland.nl)  
[www.reis-door-denemarken.nl](http://www.reis-door-denemarken.nl)  
[www.pluco.nl](http://www.pluco.nl)

## Webcam Birkelund camping live!

Op onze website zijn live beelden van de camping te bekijken. U kunt met een, bij ons op te vragen, gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en de camera besturen. Zo kunt u een groot gedeelte van de camping bekijken. Kijk op <http://birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?page=Single&Language=0> (single)

**Ditt og datt....** De eerste twee weken van oktober verliepen rustig. Af en toe verhuurden we een hut en Rinie bouwde in Geilo verder aan het huis. Franka begon met de voorbereidingen voor onze vakantie in Duitsland en Nederland. Gerda past op de camping als we weg zijn en op zaterdag hebben we Maxi en Laika naar het hondenpension gebracht. We kunnen met een gerust hart aan onze vakantie beginnen. Zondag 14 oktober vertrokken we naar Duitsland om met Liesbeth en Ad een weekje vakantie te vieren in de Harz. Bij Bærum (Oslo) ging het mis en reed Rinie achterop een Zweedse auto die opeens besloot om toch de rotonde maar niet op te rijden. Het was een beetje glad door natte sneeuw en door de noodstop die Rinie moest maken gleden we achterop de Volvo. Nadat alle formaliteiten geregeld waren besloten we om met ducttape en fietsbinders de voorkant en bumper vast te maken en verder te reizen. Op maandag troffen we Liesbeth en Ad op een camping op de Lüneburger Heide. De volgende dagen genoten we van onze vakantie en op donderdagmorgen reden we van Winterberg naar Zoutelande. Na 20 km wilde de camper niet meer verder rijden en werden we op een sleepauto naar een garage gebracht. Door het ongeluk was er een probleem ontstaan met de brandstofpomp dat wel gemaakt kon worden maar dat zou 1 week gaan duren. We sliepen 1 nachtje in een hotel en gingen op vrijdag met een huurauto, betaald door de verzekering naar Oisterwijk. Liesbeth en Ad reden naar Zoutelande en daar gingen wij op zaterdag ook naar toe. We hadden voor 1 nacht een stacaravan gehuurd op Camping Janse. Het werd een gezellig dagje zee samen met Cia, Jan, Ad, Frans, Lianne en Liesbeth. Een week later konden we de camper weer ophalen. Het probleem was opgelost en met een gehavende camper reden we naar Oisterwijk. De volgende 2 weken hebben we lekker vakantie gevierd in Oisterwijk. We hadden een paar leuke feestjes en etentjes en we hebben allerlei boodschappen gedaan. We sloten onze vakantie af met het familieweekend met de familie van Rinie in Groesbeek.



## Het weer in Hovet:

Oktober was weer een te koude maand. Het begin van oktober was nog niet zo koud maar dat veranderde in de tweede week. Oktober was ook de maand dat wij naar Duitsland en Nederland vertrokken en we hadden dan ook weinig last van de kou. De eerste sneeuw viel, zoals meestal als wij op vakantie gaan, op de dag na ons vertrek, nl. op 15 oktober. De laagste temperatuur bij Geilo Målestasjon (772 moh) werd gemeten op 30 oktober: -17,4, de hoogste temperatuur werd op 1 oktober gemeten: +10,7°. De gemiddelde temperatuur was 2° lager dan het langjarig gemiddelde. De neerslag was bijna normaal: 74 mm tegen normaal 78 mm. De meeste neerslag (sneeuw) op één dag viel op 29 oktober: 15mm. Kijk op <http://birkelund.viewnetcam.com/CgiStart?page=Single&Language=0> (single) of op <http://full.storm.no/aftenposten/Vaer.aspx?ID=100150> voor het actuele weer.

**Het huis in Geilo.** Helaas kreeg Rinie op 30 oktober een mailtje van Jan Olav dat iets zegt over de (on)betrouwbaarheid van de Noren. Jan Olav mailde dat Rinie, ondanks eerdere afspraken, niet meer nodig is op de bouw. De 2 Polen bouwen het huis verder af. Op 8 november heeft Rinie zijn gereedschap op de bouw opgehaald. Het is allemaal niet zo erg want bij ons thuis is ook nog genoeg te klussen, maar Rinie vindt het jammer omdat het leuk werk is en het ook extra inkomsten voor ons zijn. Inmiddels heeft Rinie alweer een paar nieuwe klusjes gevonden en zien we wel hoe de winter gaat verlopen.

## Klussen in Noorwegen?

We zijn voor mei en juni 2013 op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen met allerlei klussen op de camping. Het gaat vooral om schilder- en onderhoudswerk maar ook het opbouwen van het zwembad, de trampoline, e.d. horen bij de klussen. Als tegenprestatie bieden we een gratis staanplaats op de camping aan. Dit kan in uw eigen caravan/tent maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze camper. De exacte periode wordt in overleg afgesproken.